

Dichtende docent beleeft droomdebuut

DELFT - Eigenlijk helemaal niet zo veel met poëzie ophebben. Dan plotseling ontdekken dat sommige zaken zich beter als gedicht laten verwoorden. In korte tijd zo'n honderd gedichten bij elkaar schrijven. Uitmondend in een debuutbundel, die meteen wordt uitgegeven en in de winkel belandt! Dat overkomt maar heel weinig schrijvers, maar Roland Louwerse is er een van. De Delftse leraar klassieke talen debuteert met zijn bundel 'Ach, de mens'. "Het is eigenlijk per ongeluk gebeurd. Meer dan de geijkte sinterklaasgedichtjes heb ik nooit geschreven. Maar terwijl ik aan

een artikel bezig was ontdekte ik dat sommige dingen veel makkelijker als gedicht te vangen waren", vertelt Louwerse. "Best lastig hoor, poëzie. Gelukkig is het niet mijn broodwinning", grinnikt de Delftenaar. "Het is best eng om je gedichten te laten lezen. Je legt toch iets van je binnenkant bloot. Of ik er verder mee ga weet ik ook nog niet. Ik wil in elk geval niet in de valkuil trappen dat ik andere dichters na ga bootsen." Inmiddels ligt 'Ach, de Mens' bij boekhandel Huyser en De Omslag te koop. "En de reacties zijn bemoedigend, dat streelt me wel", besluit de bescheiden



Roland Louwerse, docent en gepubliceerd dichter.

kersverse dichter.
Hoogmoed
Icarus,
Je vloog uit,
Verliet het nest,

Werd zelfstandig,
Zocht de zon,
En kwam om.
Icarus,
Jouw naam is mens.