

ROLAND LOUWERSE – VLAG WAPPERT, WE GAAN! 2010.

De ondertitel 'Reisnotities' geeft precies aan waar dit boek van Roland Louwerse (Rotterdam, °1970), die in 2007 als dichter debuteerde, over handelt. Hij spreidt een groot aantal plaatsen (in Frankrijk o.a. Nice, Menton, Roquebrune,) uit over een eerder beperkt aantal pagina's, zodat de beschrijvingen schetsen moesten blijven. Louwerse compenseert dit gebrek aan diepgang gelukkig deels met treffende momenten en werkelijk boeiende weetjes die niet in andere reisboeken zijn te vinden. Niet alles is even relevant maar het boek bevat dan weer wel poëzie van Poesjkin, spreuken van de Tao en een stuk over het reizen op zich. Zijn stijl is degelijk en afwisselend tegelijk en ondersteunt de welkome persoonlijke stellingnamen. Tenslotte bieden de meeste foto's (alle z/w) een meerwaarde. Als exercitie in reisliteratuur is de uitgave geslaagd. Voor een aanbeveling als bibliotheekboek schiet hij nog tekort. Gezien zijn schrijftalent, scherpe observaties, passende ironie en compositorische ambitie moet Louwerse met een langere adem zeker volledig kunnen slagen, zelfs de verwende reisverhalenlezer kunnen verrassen!

Albert Hagens (Nederlandse Bibliotheek Dienst)